

Woensdag 6 oktober 1915.

Aan een groot huis op den Steenweg zag ik een soldaat voor den drempel der open deur staan. Zijn hond, een magere, grijsruigharige, met een scherpen bek, spitse ooren en een neerhangenden en weder opkrullend-zinkenden staart, liep ongehinderd op de voetpaden tusschen de schaarsche voorbijgangers rond. De soldaat keek met welgevallen naar die vrije slentering.

Voorzichtigheidshalve zijn door de overheden strenge voorzorgen genomen tegen hondsdelheid. De burgerlijke bevolking moet de honden niet alleen muilbanden, maar ze op de straat aan een touw of keten leiden, op straffe van zware boet of gevang.

Den 4 oct. heeft Rusland aan Bulgarije door zijn gezant te Sophia een nota doen overhandigen, waarbij het elke vijandlijke actie tegen Servië zou beschouwen als gericht tegen hem zelve. Dit ultimatum laat aan Bulgarije 24 uren tijd van beraadslaging over partijkeuze.

Virginie LOVELING (« *In oorlogsnood* »)